

# DE SCHEIDINGSPLANNER

Scheiden doe je samen!

## Tot de dood ons scheidt...

*Scheiden, het blijft een raar iets. Twee personen. Twee personen die elkaar vaak zo veel hebben gegeven, die zo veel met elkaar hebben meegemaakt, zo veel hebben gedeeld.. en dan... wat gebeurt er dan dat men stelt: "ik wil gewoon waar ik recht op heb!" "Mevrouw, meneer, wat wilt u dan precies?"  
"Gewoon, daar waar ik recht op heb...."*



Vandaag een belletje ontvangen. Een mevrouw, al even gescheiden van haar man, wilde graag weten waar ze recht op had betreffende haar dochter...ik durfde het niet te zeggen, maar: de helft! was het eerste wat in me opkwam... Het stel was al even geleden gescheiden, inmiddels leefden ze in een andere stad en nu werd het wel moeilijk om de omgang met hun dochter te regelen...Mevrouw gaat verder: m'n dochter is nu al twaalf, dan mag ze toch zelf beslissen waar ze gaat wonen? 'Al' twaalf??? Juridisch kan een kind van twaalf inderdaad zelf kiezen waar hij of zij gaat wonen. Juridisch wel, maar in de praktijk...? Het vervolg van dit verhaal is natuurlijk makkelijk in te koppen. Meneer boos en voldoet geen alimentatie. Mevrouw weer op de achterste poten...

Moraal van dit verhaal...scheiden doe je samen. Ook na de scheiding dien je samen in gesprek te blijven! Een veel gehoorde kreet is ook: ik wil graag het beste voor m'n kind. En weet je wat het leuke is? Het beste voor het kind is dat je samen in gesprek blijft, elkaar waardeert en respecteert, want zoals je ooit hebt beloofd: we blijven samen, totdat de dood ons scheidt...

Meer informatie? De Scheidingsplanner Den Haag / Rijswijk